

# Wederzien

René De Clercq (1877-1932)

AI (2026)

bew: RedRickmanJunior, part. Didier Debels

6 ♩ = 75

Ik sprak haar zo - lang en ik weende en ik loeg, Ze  
zei mij niet veel - maar - ze zei mij - ge-noeg. Ik moest haar ver -  
ha-len mijn schuld en mijn spijt, - Mijn lij-den, mijn wanhoop, mijn las - ti - gen strijd.  
- Ik sprak haar zo - lang en nog lan-ger ik wou, Van  
al wat ik wen - ste en van al wat ik zou. - En als ik haar weer  
- om - ver - gifte-nis vroeg, Ze zei me niet veel - maar - ze zei mij ge-noeg.  
En we-der hernam ik, en we-der be - gon, - En  
voelde niet dat - ik niet ein - di-gen kon. - En we-der hernam ik, en  
sta-melde, en zei, Tot - dat ze op mijn mond haar klein han-de-ken lei -  
Tot - dat er een traan - in haar o - gelijn hing, - En het  
woord me voorgoed - op de lippen ver - ging. - Dan zweeg ik en weende, dan  
zweeg ik en loeg. - Ze zei mij niet veel - maar ze zei mij - genoeg.