

# Troostlied

René De Clercq (1877-1932)

Rachel Duquesne (1877-1944)

*Gaande, nogal levendig*

**Zang**



Mijn zoet - zoet-zoe - te lie - ve - ke,

5  
Wat komt u nog - maals aan? Ik lees weer in uw

9  
brie - ve - ke In ie - der woord een traan.

13  
Schrei - en, schrei - en kunt ge niet, Of uw vent -

17  
- je heeft ver - driet.

**Klavier**

21

Ei, laat de men-sen maar pra - te - len, Gij kent me be - ter,

25

gij. 't Zijn mo-len - kens die ra - te - len Met wind van ja - loe -

29

zij. Schrei - en, schrei - en

33

kunt ge niet, Of uw vent - - je heeft ver -

37

driet. *1ste maat* En

41

steekt het met een vin - nig - heid      Waar - bij uw hert - je

44

beeft;      Geen an - gel raakt er de in - nig - heid

48

Waar zoe - te lief - de leeft. \_\_\_\_\_

51

Schrei - en, schrei - en kunt ge niet, \_\_\_\_\_      Of uw vent -

*veel vertragen tot einde*

55

- je heeft ver - driet.