

# Sarlotteke

René De Clercq (1877-1932)

Theo Bosman (1882-1953)



1. O, als ik u zacht in mijn ar - men neem, lief  
2. Uw oog is zo bruin en zo zoet als zeem, van  
3. Van lief - de de val - heid, van vals - heid geen zweem, hert -  
4. Ach, kus - sen we el - kander, gij lacht en ik schreem, lief



zot - - te - ke, lief zot - - te - ke,  
't pot - - te - ke, van 't pot - - te - ke. En  
bot - - te - ke, hert - - bot - - te - ke!  
zot - - te - ke, lief zot - - te - ke.



weet - je voor ons niet een hut - je van leem, Sar -



lot - - te - ke, Sar - - lot - - te - ke? Jo -



chei, jo - chei, jo - chei, jo - chei, een



hut - te - ke in \_\_\_ de hei! Jo - chei, jo - chei, jo -



chei, jo - chei, een hut - te - ke in \_\_\_ de hei!