

J. de Brédus.

Waar is nu dat hart.

René de Clercq

Waar is nu dat hart Waar
Dat sta-ten en ste-den en
Dat hart kan zich brei-de-ten

de ge-dach-ten, waar 't ge-moed Dat zoo man-ne-lijk kon.
Vor-sten dommen en 't ge-weld En 't ram-ten in rid-ders-lij-ke
noch bedwingen in zijn leed Dat zoo qu-wa-moe-dig-lijk

de ver-ach-ten 's werel-ds goed Dat de kroon
dom-men van hard geld Ja, 't steraad
al-le din-gen eerst ver-smelt. © verdri-ekt



En de heer.lijk.heen En de scepters schoon
 en 's aardrijks hogste praakt Vaak heeft versmaad
 O pijn! O kwaal o smart Gij maakt tot niet



zon troto ver-treên
 En givto veracht.
 Dit grote Hart.

