

6.3

Het boek der liefde n. 190

Zijt g' dood

(vante weese)

Stadig

Zijt g' dood de bes-te borg
 Kom wij g' be reid
 leu-wig heid is al-le zong
 Blaau van een-wig-heid

idem n. 135

Op 't Geruisch der Boomen

(de staetende niet gaal)

Heftwacht, niet te lang

Op 't geruisch der boomen
 Wind die vaert naar 'land van mij-ne droo-men, wande to renn stem gepond. Op 't ge
 ruisch der boomen laat ik mij harte gaen. Ik
 zie de schel-de stroomen' en de da-ken don-ker staen
 Ach van hoe tal ko-men die mij lief-de noot ver-geet Op 't ge
 ruisch der boomen schreij mijn ar-me leed.

6.4