

Aan mijn Vrouw,
Mijn Ria.

Op Kerstdag 1922 (haar 30^{ten} geboortedag)
Rene de Clerq

Alllegretto Grazioso

O te dra-ge, Hoe-ge nu, Al. le

mp.

da-ge Saam met u! Zoude ik tou-ven

Wec-ke smest, Met uw oo-ge, met uw oo-ge op mijn



hart in uw zee-ken Warm in mij,

Warm in mij, Warm in mij, En de

groe- ne hoop daar-bij! ... O te dra-gen

hoo-ger nu, Al- le- ge- saam met

h. doudt gij tus- sen We-ke smert,

Met uw oog, met uw oog op mijn hert? Klu- ger

nooit waer En - ne stooit In lief-de geest En

Wan - der weeft, Waer liefde in zor - gen streeft, daar

is de he - mel! *Luete kromme,*

rit.

Dit heef onse kerstebom, de
 te mij van 't spendenstond, met
 jongen door schrijven op uw royaal -
 dag!
 leas in den nacht eerm kon de ken
 onschrijven... Maar moet klaar!
 Als jaar! Luete triumphant!

Keil mijn Ric!
 Met een zalige roen, voor eeuwig haer trouwe man
 René.