

Dichter onbekend

Meibloemen

Muziek van René de Clercq

Allegretto



Te mei had ik een bloem-ken in mijn
zal ik van u schei-den, Goed



hart-ken ver-koorn. Dat is mij dees kou-den win-ter Dat
lief, dat valt mij zwaer. Zoo zet ik al mijn ho-pen in-de



is mij af-ge-vroom. In 't nieu-we jaar, Te mei had ik een bloem-ken, Te
twist in 't nieu-we jaar. In 't nieu-we jaar, In 't nieu-we jaar, In





mei had ik een bloem-ken' dat bloem-ken ligt ver- bor- gen on-
'knieus-we jaar, In 'knieus-we jaar' het nieu-we jaar dat ko- met met



der den kou-den snee. Zal ik van u shei-den, Goed
vreeg - den aan. Ik hoop dat jij mijn voet-ken nog



hief, dat doet mij wee.
waa - den zal.

