

Blaeiende Heide

Allegretto

1 Hei is nog maar een duy ge-teen Tusschen twee bomen heb ik ge-sneen
2 Deep pen hi-gens brantjes lauw Tusschen twee wolken dreef wat blauw

Hei-de Blaeiende hei - de In gay hei de voorste
In het kens ik kwam met een

blu-mekens aan de won in op Ri-als ha-mer slaan 3
hand. vol knuid dandste de zon haan ky-kers uit. een

twijgje kreeg ik op mij vest tusschen twee strussen ging dat best Hei - de

blaeiende hei - de En of her nu lente of winter wist of blaes in mij hart en

nooit verdor Hei - de blaeiende hei - de