

# Van Pier de mandenmaker

René De Clercq (1877-1932)

Jaak Opsomer (1873-1952)

*Vertellend*

Zang

1. Pier zei: ik weet een woor-de-ke, Een  
2. Een huis-ke met een ho-ve-ke, Een  
5. Blaast dan een guns-tig win-de-ke Het

Klavier

*mf* *p*

6

woor-de-ke voor u. We trek-ken 't kor-te koor-de-ke, Kat - rien, we trou - wen  
keu-ken met een schouw; Wat stoe-len en een sto-ve-ke, En wij daar man en  
won-der-schik'-al - hier, We ko-pen ons een kin-de-ke, En he - ten 't Trien-tje of

11

*redelijk opgeruimd*

nu.  
vrouw. Trien lief, is dat geen plan, geen plan, Trien lief, is  
Pier.

16

dat geen plan, geen plan, 8 Trien lief, is dat geen plan?