

Troostliedeke

René De Clercq (1877-1932)

Theo Bosman (1882-1953)

Liefelijk



1. Mijn zoet - - zoet - - zoe - - te
2. Ei, laat de men - - sen
3. En steekt het met een



lie - ve - ke, Wat komt u nog - maals
pra - te - len, Gij kent me be - ter,
vin - nig - heid Waar - - bij uw hert - je



aan? Ik lees weer in uw
gij. 't Zijn mo - len - tjes die
beeft; Geen an - gel raakt er



brie - ve - ke In ie - der woord een
ra - te - len Met wind van ja - loe -
de in - nig - heid Waar zoe - te lief -



traan. Schrei - en, schrei - en
zij.
de



kunt ge niet,



Of uw vent - je heeft ver - driet.

20 juli 1945