

Mijn ventje slaapt

René De Clercq (1877-1932)

Alfons Moortgat (1881-1962)

Zang

1. Mijn vent-je slaapt en de ster-re-kes
 2. Mijn vent-je slaapt, en de bloe-me-kes
 3. Mijn vent-je slaapt, en de me-ze-ken

Klavier

p

5

blin-ken Goud-ge-luw - groen. Ze lon-ken lief en ze la-chen en pin-ken Als oog - skes
 treu-ren, Lijk moe-der - naakt, Ze dui-ken derf hun-ne kleu-ren en geu-ren, Tot hij - ont -
 zwij-gen, Geen vink-je fluit. Maar mor-gen slaan ze weer hel in de twij-gen, Waar 't ven-ster

9

doen. O kreeg ik nu, uit de hand van een en-gel, Een ster-ren - kroon; Ik zet-te
 waakt. Hij bloeit en stoeit er om le-lie-^on - sten-gel, En ro - zen - troon. O, zelf een
 sluit. Dan, o - pen 't raam! en hun scha-ter-ge-men-gel Ont-wekt mijn zoon. Doch stil nu,

13

haar op uw kop-pe-ke, ben - gel... Hij slaapt zo schoon! schoon!
 bloem is mijn blo-zen-de ben - gel... Hij slaapt zo schoon! schoon!
 vo-gel-kes, laat er mijn ben - gel... Hij slaapt zo schoon! schoon!

zacht en gebonden

1.-2.

pp