

# Ik kan u niet vergeten

René De Clercq (1877 - 1932)

Jo Ander (1936)



1. Ik kan u niet ver - ge - ten, Mijn
2. Ik heb u nooit ver - lo - ren Uit
3. Dat zin - gend wiel van va - der, Het
4. Draait door mijn zang bij - tij - den Een



sim - pel lan - de - kij, Bij men - sen die veel we - ten, Veel  
d'o - gen van mijn ziel, Mijn dorp - ke en mijn to - ren En  
bracht, met staag ge - ruis, De rij - ke a - vond na - der En  
har - der ron - ken rond, Het maakt in lust en lij - den Mijn



heb - ben en veel zijn.  
va - ders zin - gend wiel.  
't brui - ne brood in huis.  
ar - men trots ge - zond.

