

Aan mijn diepbetreurde Vlaamse vriend Jozef van Velsen
heldhaftig gesneuveld in Weychmael, 12-9-1914

Avondlied

René De Clercq (1877-1932)

Robrecht Schampaert (1883-1954)

Diksmuide, juni 1916

Zang

1. 't Dum-stert en de land-man gaat
2. Mij, die zon-der reis-ge-zel,
3. Eens is al-le leed ge-lêen,

Klavier

Met de a - vond in 't ge-laat, Vrouw en kind traag te - ge - moet.
Haas - tig, drif - tig, ver - der snel, Ach, hoe hart - lijk klinkt hun groet:
Al - le strijd ten eind ge-strêen; Rust be-komt het hardst ge - moed.

4

6 *Innig bewogen en langzamer*

Na - vond, na - vond, Vre - di-gen a - vond; De a - vond maakt de

10

1. en 2. goed. goed.
3. goed.

morendo