

(Leschke Reeds)



Nachtlied

Woorden en muziek van René De Giercq

25 APR 1907
1467

V C 13 (2)

Andante



Twee sus-ter ster-ren wen-ken, Twee sus-ter-zieft-ten
O lief-de voelt geen ver-te, In klopt het ee-ne



den-ken. Hij denkt aan mij, ik denk aan haar. De gae ge-dach-ten
her-te, Licht wordt het an-der het ge-waar. De gae ge-dach-ten



gaan te gaar. Waar voert gij, ha-ge voe-ten? Blijf staan, de ster-ren
gaan te gaar. Het stroomt als Jo-des re-gen Et-kan-der ra-tig



13. (2/6)
34, 2

groe-ten' En Her-ren taal is hoop en waar: ~~En Her-ren taal is~~ ^{de goe ge-dach-ten}
ke-gen De he-mel is een-blauw, een-klaar. De goe ge-dach-ten

gaan te gaer.
gaan te gaer.

$\frac{7}{3}$
(1/2 en 1/3)