

31. Als ik zal gestorven zijn

Adagio

Als ik zal ge-stor-ven zijn, leg mij

af en houd de wa-ke dat geen vreem-de mij ge-

na-ke u-wen door-de deed het pijn. Als ik



sal ge-stor-ven zijn Kus nog eens mijn monden



han-den. Keer mijn lief-de, om hoopst te bran-den In haas



God ge-bor-gen zijn.

